

Kingdom Expansion Ministries



Sami



Hej alla!

Under juni månad hade vi besökare från Kina. Två unga damer som studerar i Norge kom för att stanna ett par dagar med oss. De berättade sin historia i olika cellgrupper på området. De talade om förföljelser av polisen som är riktade endast mot dem som följer Kristus. I Kina får de samlas i hemmen så länge som grupperna är små. Men om gruppen är större blir de slagna och satta i fängelse. Många av pastorerna har suttit i fängelse. Varje person lär sig hur de ska fly om de får budet om att polisen är på kommande. En person håller utkik och ringer med mobilen till ledaren för att varna gruppen. Alla har sina mobiltelefoner avstängda och SIM-korten uttagna så att polisen inte kan se signalerna komma från ett och samma ställe. De flesta har inte pengar att betala för läkare så många har kommit med i gemenskapen för att ta emot helande. Och där blir de helade.

Dessa flickor är en del av den Himmelske mannens gemenskap. Den Himmelske mannen, (broder Yun) med vilket namn han är känd av många, var fängslad av polisen på grund av sin tro. Lika som Paulus blev han befriad genom Guds övernaturliga plan och lever nu fri i Tyskland.

Genom all förföljelse står de kinesiska kristna starka i sin tro. De kommer att berätta till dig att de inte vill att du ska be att förföljelsen tar slut utan be att deras tro ska öka. Vi var så tagna av deras kärlek till Gud och deras fasthet i den totala kapitulationen åt Gud, även för sina liv. I många länder har vi frihet att prisa och tala om andliga ting. Lever vi våra liv för Honom eller för oss själva?

Vi är skapade till Hans glädje

Upp 4:11 "Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat" (engelska NKJV: för du har skapat allt, och till din glädje finns de till och var skapade).

Till att ha gemenskap med Fadern

1. Joh. 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

Han gav sin Son så att vi skulle kunna vara med Honom

Gal. 2:19b, 20 Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Har vi gett våra liv till Honom eller är den här världen viktigare? Vi behöver komma ihåg varför vi är här på denna jord. För Guds härlighet och för gemenskap med Gud som älskar oss bortom allt som vi kan uttrycka i ord. Lämna dig helt till Honom på nytt idag. Lev ditt liv endast för Honom.

Foton:

Grundlagsdagen firas den 17 maj. Då firar man minnet av dagen då grundlagen blev undertecknad i Eidsvoll, den 17 maj 1814. På norska kallar man dagen ofta sjuttonde maj eller nationaldagen.

En beaktansvärd sak om den norska grundlagsdagen är dess icke-militära natur. Överallt i Norge tågar barnen med en överflöd av av flaggor. Dessa utgör de centrala elementen av firandet. Varje grundskoleområde arrangerar sin egen parad med marscherande band mellan skolorna. Dessa tåg tar barnen genom samhället, de stannar ofta för ålderdomshem eller krigsmonument osv. Det längsta tåget är i Oslo, dit ca 100 000 människor reser för att delta i festligheterna. Det här visas i TV varje år med kommentarer om dräkter, flaggor osv, tillsammans med lokala rapporter från festligheterna runtom i landet. Den massiva Oslo paraden inkluderar ungefär 100 skolor och marscherande band, och den passerar det kungliga palatset där kungafamiljen hälsar folket från huvudbalkongen.

Många människor, speciellt barn, klär sig i sina finaste kläder för dagen (märk väl att män har kostym och slips) Många väljer att ha en "bunad", vilket är en traditionell norsk folkdräkt. De olika bunads återspeglar olika kommuner och regioner i Norge. (blå från kust områden – bruna och gröna från inlandet) Det finns många spel, aktiviteter och gemensamma tillställningar under denna dag.

Vi tackar Gud för var och en av er!

Kevin & Deborah Martin